

Protestantse Gemeente te Woensdrecht
Liturgie voor ZWO-zondag 18 december 2022

Aanvang: 09.45 uur

Liturgische kleur: PAARS

Vierde zondag van de Advent: Rorate Coeli = Dauwt, hemelen

Voorganger ds. Wim Lolkema

Organist: mw. Gertje van Elsäcker

MOTTO: Dit is mijn lied!

De VOORBEREIDING

Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst.

Woord van welkom

Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel

We gaan staan.

De DIENST van het VOORWOORD

We ZINGEN Lied 442: 1.

- Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer', uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!*

Groet

v.: de Heer is met u allen

A: ZIJN VREDE IS MET U

Beginwoorden

v: Onze hulp is: de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

We gaan zitten.

++ Lied van mw. Baseler: Hoe zal ik U ontvangen.

We ZINGEN: Gezang 117: 1 en 7 uit het Liedboek voor de Kerken

1. *Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.*

7. *Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.*

Gebed van verootmoediging

Woord van vergeving

++ Lied van dhr. Kees Daleboudt: Cantique de Noël, twee verzen, door de cantorij

*Minuit, chrétiens C'est l'heure solennelle
Où l'Homme Dieu descendu jusqu'à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de Son Père arrêter le courroux
Le monde entier tressaille d'espérance
En cette nuit qui lui donne un Sauveur
Peuple à genoux, attend ta délivrance
Noël! Noël! Voici le Rédempteur
Noël! Noël! Voici le Rédempteur*

Leefregel

We ZINGEN Lied 442: 2.

2. *Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!*

De DIENST van het WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Begin van de kindernevendienst

Schriftlezing: Lucas 1: 39 t/m 56

++ Lied van mw. Cannemeijer: 't Was nacht...

We ZINGEN: 't Was nacht in Bethl'hems dreven.

Cantorij: vers 1. Wij allen: vers 4. Cantorij: vers 5. Wij allen: vers 6

1. *'t Was nacht in Bethl'ems dreven,
een schone, stille nacht.
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd' op wacht. (2x)*

4. *De Heiland is gekomen
in Bethl'ems kleine stal,
die voor millioenen vromen
een Herder wezen zal. (2x)*

5. *Want d'allerbeste Herder,
die toen op aard' verscheen
voert zijne schaapjes verder
dan herders hier beneên (2x)*

6. *Hij wil zijn kudde leiden
zij 't ook door leed of kruis,
naar d'eeuwig groene weiden
van 't hemels Vaderhuis. (2x)*

Overdenking

++ Lied van mw. Debora Guimaraes: Eis dos anjos harmonia!

1. *Eis dos anjos harmonia! Cantam glória ao Rei Jesus.
Paz aos homens! Que alegria! Paz com Deus em plena luz.
Ouçam povos, exultantes, Ergam salmos triunfantes,
Aclamando seu Senhor. Nasce Cristo, o Redentor!
Exultai, ó terra e céus, Dando glória ao Homem-Deus!*

2. *Cristo, eternamente honrado, Do seu trono se ausentou!
E entre os homens, encarnado, Deus conosco se mostrou.
Quão bondosa Divindade! Quão gloriosa Humanidade!
Salve Cristo, Emanuel, Luz do mundo, Deus fiel!
Exultai, ó terra e céus, Dando glória ao Homem-Deus!*

We ZINGEN Lied 481: 3.

- Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen d' eer van de nieuw geboren Heer!*

De DIENST van het ANTWOORD

Geloofsbelijdenis

Gebeden

Onze Vader

++ Lied van mw. Elcilia Kleinschmidt: The Three Kings

De cantorij zingt de verzen 1 en 2. Wij allen zingen het laatste (vijfde) vers.

- We three kings of orient are, bearing gifts we traverse afar.
Field and fountain, moor and mountain, following yonder star.
Refrein:
O star of wonder, star of night, star with royal beauty bright.
Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light.*
- Born a King on Bethlehem's plain, gold I bring to crown Him again.
King for ever, ceasing never, over us all to reign.
Refrein:
O star of wonder, star of night, star with royal beauty bright.
Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light.*
- Glorious now behold Him arise, King and God and Sacrifice!
Heaven sings, 'Alleluia!' 'Alleluia!' the Earth replies.
Refrein:
O star of wonder, star of night, star with royal beauty bright.
Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light.*

Mededelingen

Collecten:

eerste collecte: ZWO

tweede collecte: pastoraat en eredienst

derde collecte: bestrijding van de energiekosten

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 444: 1 en 4.

- Nu daagt het in het Oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten
die eeuwig heersen zal.

4. De zonne voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

WEGZENDING en ZEGEN

V:



Orgelspel